

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Τώρα πού τέλειωσαν οι δημοτικές και κοινοτικές δικλογίες, οι νέοι δημοτικοί και κοινοτικοί δροχούντες, παραλαμβάνοντας τους δήμους και τις κοινότητες, θά βρεθούν μπροστά σέ:

— Αύξημένες τοπικές άναγκες και ασφυκτικά έλλαχιστους πόρους.

— Πινίξιμο κάθε πρωτοδουλίας μέ τὸν ἐπειδασμὸν καὶ τὴ γραφειοκρατίᾳ ἐνὸς ἔξουσιεντικά πολύπλοκου καὶ αὐστηρά συγκεντρωτικοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ, μέ κορυφές διάφορους μανδαρίνους πού θεωρούν τὴν αὐτοδιοίκησην προέκταση τῆς κυβερνητικῆς ἔξουσίας.

— Έμπόδια ἀπό τὰ μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, ἐμπόδια νὰ ἀπεληφθωσούν οἱ πόθοι τῶν κατοίκων τοῦ χωριοῦ, τῆς συνοικίας, τῆς πόλης.

— Έμπόδια... ἀπό τὸ κεφαλαιοῦ μέσω τῆς κυβέρνησης, πού σήγουρα θὰ θελήσει νὰ σφίξει ἀκόμη περισσότερο τὸ σιδερένιο κολλάρο, πού ἔβαλε γύρω στὸ λαιμό τῆς αὐτοδιοίκησης, μὲ τὴ νομοθεσία τῆς.

Οι νεοεκλεγμένοι δροχούντες θὰ δοῦν διτὶ ἡ δεσπόζουσα γραμμή τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς, θὰ εἰναι ἀκόμη στενότερος Ἐλεγχος καὶ τὰ πεισθούν διτὶ ὁ ἄγωνας γιά τὴ λύση τῶν προβλημάτων τοῦ δήμου καὶ τῆς κοινότητας περνᾶ μέσα ἀπό τὸν ἄγωνα γιά τὴν ἀνεξαρτοσία, τὴ δημοκρατία καὶ τὴν εἰρήνη. Γιατὶ σὲ μιά χώρα πού... «άνηκει» ἡ σὲ χώρα ὑπόδουλη, ἡ μὲ δικτατορία, ἡ σὲ ἔναν πόλεμο, καταργεῖται ἡ αὐτοδιοίκηση οὐσιαστικά, μαζὶ μὲ τὰ κυριότερα ἀτομικά καὶ κοινωνικά δικαιώματα.

Ἡ ἀνάπτυξη διμώς καὶ διεύρυνση τῆς Αὐτοδιοίκησης προϋποθέτει βασικά τὴ δευτεροβάθμια καὶ τριτοβάθμια δργάνωση καὶ διάρθρωσή της, ὡστε ἀπό τὴ βάση ὡς τὴν κορυφή, νὰ σπουδυλοῦται μὲ ἐκλεγμένους ἀπό τὸ λαό ἀντιπροσώπους καὶ δηλη ἡ δομὴ τῆς πυραιδίας τῆς αὐτοδιοίκησης, πού θὰ διχτυώσει δηλη τὴ χώρα, ὑπὸτελεί δχι μόνο σχολείο δημοκρατίας, ἀλλά καὶ τεράστιο μοχλά δραστηριοποίησης τῶν εὐρύτερων λαϊκῶν μαζῶν γιά τὴν κοινωνική πρόσβο, στὸ ἐπίπεδο τῶν τοπικῶν προβλημάτων, τῶν μερικῶν καὶ τῶν γενικῶν.

Οι προσδευτικοί δημοτικοί καὶ κοινοτικοί σύμβουλοι, δήμαρχοι καὶ κοινοτάρχες, ἀνυποχώροι τοῦ περιστοιστές τῶν δικαιωμάτων τῆς Αὐτοδιοίκησης καὶ τῶν δημοκρατικῶν δικαιωμάτων, στὴν πάλη τους γιά τὴ λύση τῶν προβλημάτων, γιά τὴν ἔξασφάλιση μιᾶς νέας ποιότητας ζωῆς γιά τοὺς δημότες τους, θὰ συναντήσουν κάθε στιγμὴ τὴν ἀνάγκη τῆς περισσότερης αὐτονομίας καὶ τις εισιτηρίες δημοκρατίας, πού γιά νὰ τὰ ἐπιτύχουν, δὲν ἔχουν ἀλλιού τρόπο, παρά νὰ καταφύγουν στὸ λαό, νὰ στηριχθοῦν στὸ λαό. Μὲ τὴ δική του δύναμη θὰ ρίξουν τὰ διάφορα «παταπού» δηλαγή τῶν τοπικῶν τομέα, τὴν πέτυχε ἡ πάλη τῶν λαϊκῶν μαζῶν.

Γιά τὴν ἐνεργό συμπαράσταση καὶ βοήθεια τοῦ λαοῦ θὰ χρειασθεῖ νὰ πεισθεῖ π α ρ α π ε ρ α δ λα δς γιά τὴ δύναμη του, τὸν ἡγετικό καὶ δημιουργικό του ρόλο στὸν ἄγωνα γιά τὴν ἀλλαγὴ τῶν κοινωνικῶν δρμῶν καὶ τῆς δψης τοῦ τόπου του.

Θὰ χρειαστεῖ οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ λαοῦ νὰ κατέδουν μέσα, χαμηλά στοὺς λάσικους καὶ στὶς ρεματιές δηλου εἶναι χτισμένες οἱ παράγκες καὶ τὰ χαμόσπιτα, σ' δλες τὶς φτωχογειτονιές, νὰ ἐπισκεφθοῦν δλους τοὺς θύλακες τῆς ἀθλιότητας πού πλεονάζουν στὴ χώρα μας, νὰ μποῦν μέσα στὸ κάθε σπίτι, νὰ γυνωρίσουν τὰ γενικά, μερικά, ἀκόμη καὶ τὰ ἀτομικά προβλήματα τῶν δημοτῶν τους κι αὐτά δχι σάν περαστικοὶ κι ἐπισκέπτες, ἀλλά μὲ μολύβι καὶ χαρτί στὸ χέρι, γιά συγκέντρωση, ταξινόμηση καὶ ιεράρχηση τῶν προβλημάτων μὲ βάση τὰ στοιχεῖα. Γιατὶ, δηλα γράφει κάπιου στὰ «πολιτικά κείμενα» διανοία Γκράμσι, καλός κομμουνιστής εἶναι ἐκείνος πού μπορεῖ νὰ κατέχει τὸ μεγαλύτερο δυνατό ἀδιθμό ἀναγκαίων καὶ συγκεκριμένων στοιχείων, γιά νὰ καθορίσει ἔνα προτοσές ἔξλιξης καὶ διεκδικήσεων.

Οι νεοεκλεγμένοι κοινοτάρχες γνωρίζουν διτὶ, δηλα ύπαρχει μιά ἀνάγκη, ἐκεῖ ὑπάρχει καὶ μιά δύναμη γιά τὴν κάλυψη τῆς. Ἐκεῖ θὰ βρεθεῖ καὶ τὸ θάρος καὶ ἡ τόλμη πού χρειάζεται.